

Slægtshistorie om familien Kristiansen, i Hald,
Ørslevkloster sogn, Fjends Herred,
Viborg Amt.



Min oldemor og oldefar
Amalie Jørgensen og Peder Kristiansen og deres efterslægt.
Af
Steen Riis Thomsen
2022

Forsidebilledet:

Billedet af Amalie og Peder er taget foran den ene gavl på det lille husmandssted de ejede i Gammel Hald i Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Husmandsstedet er i dag fuldstændig nedrevet da den kom til at ligge i vejen for den nye Skive landevej som krydser Gl. Hald vejen på det sted hvor husmandsstedet lå.

Indholdsfortegnelse

Forord:	1
Familien Kristiansen	2
Amalie Jørgensen:	3
Peder Kristiansen:	3
Børnene var:	4
Interview med min mormor Kirstine Mariane Kristiansen der blev gift med Kaj Riis	5
Beskrivelse af børnene, deres ægtefæller og deres børn mv.	8
Kristian Kristiansen.....	8
Karen Kristiansen	11
Ane Marie Kristiansen	12
Katrine Kristiansen	12
Nielsine Kristiansen	14
Min farmor - Ane Petrea Kristiansen	15
Kjeld Thomsen	21
Bent Thomsen.....	22
Alma Petrea Kristiansen	22
Line Margrethe Kristiansen	23
Kirstine Mariane Kristiansen.....	25
Ester Johanne Kristiansen.....	25
Kildehenvisninger:	26

Forord:

Denne slægtsfortælling er blevet til ved indsamling af materiale der er tilgængelig på Statens Arkivers hjemmeside og fotos som jeg har modtaget/fået af mange familiemedlemmer, og tekst og tegninger over det lille husmandssted som min afdøde mormor Kirstine Mariane Kristiansen der er datter af Amalie og Peder, for år tilbage udarbejde efter et interview jeg lavede med hende, samt oplysninger i utallige breve jeg har modtaget fra nu afdøde Anna Pedersen og i meget stor udstrækning fra Oda Elisabeth Pedersen der begge er døtre af Katrine Kristiansen.

Jeg er i besiddelse af de viste originale tegninger og fotos.

Derudover har jeg støttet mig i en kopi af et udateret hæfte om Faurholdt slægten som er udarbejdet af Peder Kristiansen der er søn af Kristian Kristiansen.

Stor tak til alle der har bidraget med materiale, uden jeres medvirken kunne jeg ikke have nået så langt som jeg er!!!!!!

En særlig tak til min far Harry Thomsen og min hustru Birgit Thomsen samt min tidligere kollega i Trafikstyrelsen Louise Hopkinson Oksbroe for tålmodighed med mig i mit tidsforbrug og for korrekturlæsning på de utallige udkast jeg har lavet for at kunne udgive denne slægtshistorie.

Fortællingen er et øjebliksbillede af den viden jeg har indsamlet på nuværende tidspunkt og bliver aldrig færdig da der jo altid dukker nye oplysninger op.

(Navnet Christiansen/Kristiansen er stavet med Ch. og med K i flæng i flere kirkebøder, folketællinger og andre dokumenter).

Denne artikel er stadig under udarbejdelse feb. 2022

Familien Kristiansen

Familien Kristiansen levede hele deres liv i Jylland i Skive området omkring byerne Hald og Gammel Hald i Ørslev kloster sogn, Fjends herred, Viborg Amt

I begyndelsen boede de hos gårdejer Peter Petersen indtil de fik deres eget lille husmandssted hvortil de havde egen vandbrønd og en lille vindmølle.

Husmandsstedet, der i dag ikke eksisterer mere, lå på jord, udstykket af jord der tilhørte deres forældre Christen Jørgensen og Karen Andersen samt Christian Jespersen og Maren Pedersen, alle bosiddende i området omkring Hald. Ejendommen lå ud til landevejen mellem Skive og Virksund, og en lille markvej til Gammel Hald. På billedet kan man i baggrunden ane nogle elmaster og det er værd at lægge mærke til da billedet er taget imellem 1915 og 1920. Af folketællingen fra 1916 fremgår det at familien havde en formue på 9000 kr. og at de havde en årsindtægt på 1400 kr. og skulle betale 16 kr. til staten og 63,29 kr. i skat til kommunen



Amalie Jørgensen:



Er født den 07. april 1868 i Hald, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Hun blev døbt den 18. juli 1868 i Ørslev Kloster kirke og konfirmeret 16. april 1882 også i Ørslev Kloster kirke. Amalie døde den 30. januar 1934 og blev begravet den 5. februar 1934 i familiegravstedet på Ørslev Kloster kirkegård.

Peder Kristiansen:



Er født den 31. januar 1857 i Hald, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Han blev døbt 1. marts 1857 i Ørslev Kloster kirke og konfirmeret 28. juli 1871 også i Ørslev Kloster kirke. Peder døde 26. april 1931 på Skive sygehus og blev begravet den 2. maj 1931 familiegravstedet på Ørslev Kloster kirkegård.

[Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om hvornår eller hvor de har gået i skole ej heller hvor længe og der er heller ingen oplysninger om de har en eksamen eller en uddannelse]

Amalie Jørgensen og Peder Kristiansen blev gift den 7. april 1886 i Ørslev Kloster kirke, Amalie var på det tidspunkt 18 år gammel og Peder var 29 år gammel. Forlovere var bondemand Christen Jørgensen, Hald [m f p] og bondemand Jens Christian Nielsen, Hald [m f p], man kan jo så undre sig over at en så køn ung pige på 18 år giftede sig med en 11 år ældre handikappet mand der også havde diabetes. Amalie havde en gang, sagt til Anna Pedersen da hun var på ferie hos hende, at det var "fordi hun så godt kunne lide ham,

han var så rar og så ordentlig helt igennem" han kunne se på én med de mildeste øjne og sige "bette pige" så man smeltede.

Peder ernærede sig som vognmand da han som 18-årig var kommet svært til skade og gik i alle årene derefter og led med svære smerter. Som 21-årig fik han sit ene ben sat af på Rigshospitalet. Det var præsten i sognet der fik sat en indsamling i gang så Peder kunne komme til København hvilket på den tid var en alvorlig operation der let kunne have gået galt, det var dog for sent til at redde benet men han redde dog livet. Peder var en rar mand og var meget vellidt på egnen og han blev flittigt benyttet ved bal hvor han spillede violin.

Amalie og Peder fik 10 børn, en dreng – den første – og så 9 piger. Den yngste pige Ester Johanne Kristiansen er endnu ikke født (det viste Amalie dog godt, da hun var gravid på dette billede). Det var svært at få børneflokket samlet, men det lykkedes dog at få billedet taget i Skive i ca. 1908.) Kjolerne som de små piger har på, og Amalies bluse er syet af Katrine, der står yderst til venstre på billedet. Det siges at Amalie vist var bange for en synål, hun havde i hvert fald ikke spor evner til at holde på en sådan, men hun kunne strikke, hvad man også kan se på pigernes strømper.



Børnene var:

Kristian Kristiansen født den 5. august 1887, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, han er død den 11. juli 1958 og er begravet på Ålborg almen kirkegård

Karen Kristiansen er født den 17. december 1889, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 19. februar 1920 i landsbyen Hvidbjerg ved Skive. Hun er begravet den 24. februar 1920 på Ørslevkloster kirkegård.

Ane Marie Kristiansen er født den 15. marts 1893, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død 8. november 1918 i landsbyen Øster Bølle på heden

Katrine Kristiansen er født den 17. januar 1895, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 24. juli 1980

Nielsine Kristiansen er født den 1. maj 1897, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død november 1978

Ane Petrea Kristiansen er født den 9. november 1899, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 21. januar 1983 i Horsens.

Alma Petrea Kristiansen er født den 14 marts 1902, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 21. juni 1990

Line Margrethe Kristiansen er født den 11. september 1904, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 18. marts 1990 i Langley, BC i Canada

Kirstine Mariane Kristiansen er født den 22. februar 1907, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 28. november 1999 i Gladsaxe.

Ester Johanne Kristiansen er født den 24. juni 1909, i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun er død den 28. juli 1991

Interview med min mormor Kirstine Mariane Kristiansen der blev gift med Kaj Riis

Jeg interviewede min mormor Kirstine Mariane Kristiansen (gift Riis) i juni 1982 hvor hun fortalte at Amalie og Peder var gode mod deres børn, de havde det godt i hjemmet, men de skulle respektere dem og de forlangte ærlighed frem for alt. Børnene sagde altid "mur" og "får" som tiltale til deres forældre som er en jysk dialekt for mor og far, det lyder jo nok lidt mærkeligt i dag.

Peder arvede sit fødehjem fordi han havde træben og så skulle hans mor (Maren Pedersen/eller Pedersdatter) bo hos dem, og hun levede i mange år, hvilket var en stor belastning for Amalie. Amalie kom fra en større gård der lå på den anden side af bakken bag nogle store træer ca. 500 m. fra hvor det lille husmandssted lå, det var hendes bror Jørgen Jørgensen der arvede føde gården og den er i slægten Jørgensens besiddelse den dag i dag.

Peder var dygtig til mange ting, han byggede bla. En lille vindmølle så de selv kunne male korn, både at bage brød og til foder til deres grise, Amalie bagte

selv brød til en hel måned, rugbrød, franskbrød og kage, i en stor ovn som blev varmet op med lyng.

Peder var jo vognmand og kørte fra Hald til Skive. Han hjalp også folk med at finde vand ved hjælp af en pilekvist og fandt altid en vandåre, så han var meget efterspurgt.

Peder spillede både violin og trompet og det skete ofte da de kom meget sammen med naboerne og de holdt store fester, når der var bryllup kørte de alle i hestevogn og dem var der mange af, den allerforreste vogn kørte med spillemænd og de spillede hele vejen til kirke og de stod udenfor kirken og spillede til alle gæsterne var kommet ind i kirken og dette gentog sig når de kørte hjem igen.

Den jord som Peder havde arvet og fået af familien lå meget spredt fra hjemmet, der var noget med lyng og et andet sted med tørvejord og der var noget til hø og så havde de hede land til deres får. Det var altid en heldagstur når alle stederne skulle tilses.

Fårene blev klippet og alt fåreulden forarbejdede de selv, det blev kartet i små tejninger (det er en rulle af uld der kan trækkes ud) og så spundet på rokken til garn, noget blev brugt til at strikke strømper og andet blev brugt til tøj. Store ruller som der blev lavet mange ting af f. eks sengetøj da de ikke havde betræk til dynerne og de lavede tykke tæpper som kaldtes hølsklæde, de var krasse at have på men de var varme.

Familien havde 2 "russer heste" 4 køer og en del grise, mælken blev hentet af en mælkekusk og blev senere på dagen leveret tilbage fra mejeriet som skummetmælk, kærnemælk og alt efter ønske smør, som kunne købes billigt, der også blev lavet meget ost som kaldtes knap-ost.

Grisene og fårene blev hjemmeslagt og alle tarmene blev rensset til pølse mv. Peder stak selv grisene i nakken og Amalie stak fårene i halsen, det var en hård behandling og også spændende dag når der blev slagtet, alt blev saltet og meget blev røget ved at det blev hængt op i skorstenen, det var både skinke, fårekød og pølse, det tog lang tid inden det kunne spises.

Vi lavede selv lys af alt det fede fra fårene som kaldtes "tælle", det blev indsamlet over længere tid og så havde de petroleumsllys i stuerne, da de aldrig fik elektrisk lys. Tørv blev lavet af lyng og mosejord til brug for kakkellovne og i komfuret, det gav ikke meget varme og træ havde vi ikke noget af, senere kom så briketter og kul der gav meget mere varme.

I skorstenen var der ildsted i bunden, hvor vi havde en stor kobberkedel der blev brugt når der skulle koges meget. I den blev vasketøjet kogt og tøjvask foregik på vaskebræt ved at skrubbe tøjet. Det foregik en gang om måneden, så der var meget der skulle skrubbes, selvom vi ikke skiftede tøj så ofte som vi gør i dag.

Alt vand til både husholdning, til dyrene, tøjvask og bad, blev hejst op af en brønd hvor der var en bom med et tykt tov og et håndsving til at trække en vandspand op med. Når vi skulle i bad foregik det i en stor balje, og vandet blev kogt i kobberkedlen.

Da vi ikke havde strøm i huset, havde vi ikke radio, men vi sang og læste meget og vi brugte mange aftener med at stoppe strømper og der blev lappet tøj så der næsten ikke var andet tilbage. Når vi skulle i byen havde vi pænt tøj på, dog ikke så fint som nu.

Vi blev religiøst opdraget, gik meget i kirke, det gjorde de fleste, vi var ikke fanatiske, der var ikke noget med bordbøn til hverdag, men juleaften blev der holdt andagt.

Vi oplevede den første verdenskrig, jeg husker dog ikke så meget da jeg kun var 7 år, men jeg husker tydelig de tyske soldater var indkvarteret hos os og på alle gårdene, de brugte heste til krigen og der var nogen der tog en hest eller to med sig hjem da de rejste hjem.

Vores far var jo syg i mange år af sukkersyge, som lægen ikke kunne gøre noget ved den gang, far drak altid meget vand og havde altid en kande stående ved siden af sig, og mad spiste han meget af og han blev ved til mor sagde stop. Senere fik han også epilepsi og blev forkalket. Peder døde jo i 1931.

Amalie flyttede derfor ind hos min søster Ester og hendes mand Sigvald de sidste år hun levede, de var gode mod hende og hun var særlig glad for Sigvald.

Det lille husmandssted med den lille mølle blev solgt til en af de store gårde i første omgang al jorden, de fik lov til at beholde huset med lidt jord til så længe de levede og når de så ikke var mere skulle gårdmanden så overtage det hele. I dag er alt revet ned og jævnet med jorden og det er næsten ikke til at finde igen da vejene omkring landevejen også er lavet om.

Amalie havde for højt blodtryk i mange år og fik i 1934 en hjerneblødning som hun døde af 65 år gammel. Det var jo ikke en særlig høj alder men hun var slidt op.

Beskrivelse af børnene, deres ægtefæller og deres børn mv.

Kristian Kristiansen deres førstefødte og eneste søn blev født i Hald i Ørslevkloster sogn, den 5. august 1887 og blev døbt den 28. august 1887 i Ørslevkloster kirke og konfirmeret den 6. oktober 1901 i Ørum kirke. Kristian boede flere steder i Jylland, i Hald, Rævind ved Sparkjær, Sødal mark ved Rødding og i Aalborg. Han døde i den 11 juli 1958 og er begravet i Aalborg i Ansgar kirkes almen kirkegård



Kristian ses første gang i lægdsrullen i Ørslevkloster 1905 C lægd 157 han var soldat ved 14 bataljon i Århus og mødte til tjeneste d. 5/8-1910 og blev hjemsendt samme år 8/10-1910. Han blev genindkaldt 12/9-1913 til 8/10-1913 og igen efter ordre 5/8-1914 til 8/1-1915 hvorefter han fik hjemsendelsespas.

Kristian blev gift 1 gang med **Karen Kristensen Faurholdt** der var født den 1. juli 1887 i Ørslevkloster sogn og gift den 7. november 1913 i Sønder Ørum sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Karen var fra en gammel anset slægt og det var vist ikke rigtigt velset af forældrene, især Karens moder Maren Jensdatter der vist havde tænkt sig en mere velanset

brudgom til sin datter.

Kristian og Karen købte en mindre gård i Rævind ved Sparkjær da Karens forældre modvilligt kautionerede for købet. De gik dog fallit under 1 verdenskrig fra 1914 til 1918 da Kristian i meget lang tid var indkaldt til sikringsstyrken, så det blev en kostbar historie for dem.

Karen havde en stærk tro på gud og den sidste tid hun levede bad hun meget for de små børn hun havde, da hun viste at de snart skulle være uden en mor. Karen døde den 14. oktober 1920, alt for ung, kun 33 år gammel af en blodsygdom. Hun ligger begravet på Ørslev kloster kirkegård. Først da børnene blev voksne kom der en mindesten på hendes grav, det var sønnen Peter der selv indhuggede bogstaverne i mindestenen. Stenen står til venstre for gravstenen for Peder Kristiansen og Amalie Jørgensen.

Kristian stod nu alene med 4 børn, den yngste Knud var på det tidspunkt under et år og den ældste Marie var lige begyndt sin skole. Kristian havde på det tidspunkt (1920) en lille ejendom i Hald, men den solgte han, og byggede i stedet så en statsejendom (billige statslån til opførelse af ejendommen) og blev statshusmand på Sødal mark ved Rødding 7 km. NØ fra Viborg



Karen og Kristian var meget glade for hinanden og de fik sammen 4 børn:

Marie [Kristiansen] Faurholdt er født d. 19. september 1914, i Nørre Rævind sogn, Taarup herred i Viborg amt. hun blev konfirmeret i Løvel 30. september 1928 og blev den 15 februar 1934 gift med avlsmedhjælper Niels Peder Pedersen der var født i Gelsted sogn, Vends herred, Odense amt.

Niels og Marie fik tilsammen 6 børn:

Ivan Pedersen Faurholdt

Villy Pedersen

Karen Pedersen

Birte Pedersen

Frede Pedersen

Jan Pedersen

Marie døde den 16. januar 2002.

Peder Kristiansen født 1. februar 1916 i Rævind ved Sparkjær, han blev døbt i Tårup kirke i Fjends herred, Viborg amt og konfirmeret i Aalborg Almind kirke i april 1930 og gift i Ansgar kirke i Aalborg den 22. januar 1939 med Olga Johanne Krog der var født den 29. juli 1916, hun var datter af murermester Niels krog og hustruen Kirstine Palsgård Jensen der kom fra Gudumholm.

Peder og Olga fik tilsammen 4 børn:

Aina Solveig Kristiansen født den 17 marts 1942 i Aalborg

Elin Vita Kristiansen født den 3. september 1950 i Aalborg

Esben Faurholdt Kristiansen født den 26. oktober 1954 i Aalborg

Merete Solveig Kristiansen født den 13. januar 1961 i Aalborg

Peder Kristiansen døde i 1988

Niels Kristiansen Faurholdt er født 18. maj 1918 i Hald, Ørslevkloster, Fjends herred, Viborg amt og blev døbt den 9. juni 1918 i Ørslevkloster kirke. Niels blev konfirmeret i Pederstrup kirke den 3. april 1932. Niels der var landmand blev den 16. september 1945 gift i Broager kirke i Sønderborg amt, med Gerda Petersen født 10. juli 1927 og var datter af murer Peter Petersen og hustruen Magdalene Buchert.

Det er for nuværende ukendt om eller hvornår Gerda evt. er død.

Niels døde den 9. maj 2015 i Broager.

Niels og Gerda fik 2 børn sammen:

Benny Kristiansen Faurholdt født 19. marts 1946 i Nørre Kongerslev

Rose Kristiansen Faurholdt født 16. xxx

Knud Kristiansen Faurholdt er født 29. december 1919 i Hald, Ørslevkloster, Fjends herred, Viborg amt og blev døbt den 1. februar 1920 i Ørslevkloster kirke. Knud blev konfirmeret 8 april 1934 i Rødding kirke. Knud der er uddannet murersvend blev den 3. august 1946 gift med syerske Ellen Christine Lauritzen der blev født den 6. marts 1925 af Sønderborg. Ellen blev døbt den 21. juni 1925 i hjemmet. Ellen døde den 7. september 1947 i Sønderborg. Det blev et kort ægteskab og Knud levede resten af sit liv som enkemand.

Knud emigrerede i 1952 til Vancouver i Canada hvor han arbejdede som murersvend, hans halvbror Erik Kristiansen kom senere til og levede der til han døde. Knud vendte dog senere, i 1965 tilbage til Danmark.

Af navnebevis udstedt den 26. november 1969 fremgår det at Knud tager navneforandring til **Knud Kristiansen Faurholdt** og at han på det tidspunkt boede på Vestergade 55 A i Broager i Sønderjylland.

De sidste år af sit liv boede Knud i en lejlighed på Toftegården i Viborg. Knud døde efter nogen tids sygdom i 2008

Kristian Kristiansen blev gift 2 gang med **Anine Rasmine Pedersen** der er født i Sjørring, Lindum sogn, Nørlyng herred Viborg amt den 7. juli 1896. hun blev døbt i Lindum kirke 26. juli 1896. Anine havde en dreng (Peter) fra et tidligere ægteskab. Anines far arbejdede ved cementfabrikken Danmark i Aalborg og moderen var død. Kristian og Anine boede nu i det stats finansierede hus på Sødal mark ved Rødding og var nu blevet statshusmand.

De fik sammen 4 børn:

Karen Kristiansen blev født den 31. maj 1924 på Sødal mark i Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt. Karen blev døbt i Løvel kirke den 22. juni 1924.

Erik Kristiansen født den 6. maj 1926, i Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt. han er død i Vancouver Canada

Karl Åge Kristiansen

Grete Kristiansen

Dette ægteskab der langt fra var lykkeligt varede i 14 år hvorefter de blev skilt.

Kristian Kristiansen blev gift 3 gang med **Marie Rasmussen** i 1944 der er født i Aalborg

Kristian var derefter alene i nogle år indtil han i 1944 for 3 gang giftede sig med Marie Rasmussen og levede godt sammen de sidste år som pensionister. De er begge begravet på Aalborg Almen kirkegård øst for Ansgar kirke



Karen Kristiansen blev født den 17. december 1889 i Hald og blev døbt den 23. februar 1890 i Ørslevkloster kirke, i Fjends Herred, Viborg Amt. Karen blev konfirmeret den 17. april 1904 i Ørslevkloster kirke. Det er oplyst af Oda Pedersen at hun var gravid i 1920 og at det særligt var gravide der var i farezonen ifm. den Spanske syge. Karen døde sammen med det ufødte barn på Skive sygehus den 19. februar 1920.

Karen blev den 28. oktober 1913 gift med smed **Søren Marinus Pedersen Ramsdahl** der er født den 27. juni 1889 i Iglø ved Fly, Fjends hrd. Viborg amt. Hun levede i et hus i den lille by Hvidbjerg hvori der også lå en smedje ud til vejen mellem Skive og Holstebro.

De fik sammen 1 barn:

Aage Ramsdahl der blev født den 7. maj 1914 i Hvidbjerg.

Ane Marie Kristiansen blev født den 15. marts 1893 i Hald og blev døbt den 3. april 1893 i Ørslevkloster kirke, i Fjends Herred, Viborg Amt. Ane Marie blev konfirmeret den 7. april 1907 i Ørslevkloster kirke, i Fjends Herred, Viborg Amt.



Ane Marie var gift med husmand **Jens Christian Christensen** og døde i Øster Bølle hede den 13. August 1918, kun 25 år gammel, efter sigende af den spanske syge.

[Parret skulle eftersigende have 2 børn **Mary** og **Agner**]

Jens Christian Christensen blev senere gift igen og fik en søn der hedder **Karlo**. Karlo har den dag i dag den ejendom som hans far ejede på Øster Bølle hede.

Katrine Kristiansen født den 17. januar 1895 og blev døbt den 15. april 1895 i Ørslevkloster kirke, i Fjends Herred, Viborg Amt. Katrine blev konfirmeret den [xx]. Katrine blev den 29. august 1916 gift med Slagteriarbejder **Viggo Pedersen** i Ørslev kloster kirke.



Katrine var gift med Viggo Pedersen, De fik 5 børn sammen

Anna Marie Petrea Pedersen der blev født den 18. oktober 1916 i Skive landsogn, hun blev døbt den 19. november 1916 i Skive kirke og blev den 5. oktober 1930 konfirmeret i Skive kirke og blev den 13. november 1938 gift med **Arne Christian Johannes Pedersen** i Skive kirke. De fik sammen 3 børn:

Kjeld Pedersen der blev født den 25. maj 1940

Hans Anton Pedersen der blev født den 3. december 1943

Karen Elisabeth Pedersen der blev født den 28. juli 1946

Elna Margrete Pedersen

der blev født den 9. juni 1918 på Koldingvej 30 i Skive, og døbt den 30. juni i Skive kirke, Elna blev konfirmeret 3 søndag efter trinitatis 1938 i Skive kirke.

[der foreligger pt. ingen oplysninger om Elna blev gift eller fik børn]

Magna Katrine Pedersen der blev født den 17. september 1919

Volmer August Pedersen der blev født den 26. december 1921. Volmer døde den 8. december 2009

Oda Elisabeth Pedersen der blev født den 4. juni 1927, døbt den 27. juni 1927 i Skive kirke og konfirmeret den 27. april 1941 i Skive nye kirke. Oda blev den 16. maj 1948 gift med **Tage Vilbur Pedersen** også i Skive nye kirke.

Oda og Tage har tilsammen 2 børn:

Ruth Katrine Pedersen der blev født den 7. februar 1953 i Skive.

Ruth er gift med Gert Kirkeby og de har tilsammen 3 børn:

Lise Kirkeby der er født den 5. juli 1978 i Holstebro

Anni Kirkeby der er født den 6. marts 1981

Nina Kirkeby der er født den 8. maj 1984

Bjarne Viggo Pedersen der blev født den 16. juni 1957

Bjarne er gift med Rikke Vibeke Neve Henriksen og de har tilsammen 2 børn:

Uffe Neve Pedersen der er født den 11. april 1993

Alberte Neve Pedersen der er født den 1. april 1995

Nielsine Kristiansen blev født den 1. maj 1897 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt og døbt i Ørslevkloster kirke den 7. juni 1897. Nielsine blev konfirmeret den 9. april 1911 også i Ørslevkloster kirke.

Nielsine blev den xxx gift med Anton Pedersen



Nielsine døde i november 1978

Nielsine og Anton havde tilsammen 4 børn:

Karen Pedersen

Per Pedersen

Hans Jørgen Pedersen

Eske Pedersen var gift med Karen Marie

Han levede et langt liv på Sjælland i Birkerød og i det centrale København på Østerbro i Stockholmsgade hvor han i 20 år var formand for teknisk landsforbund. Eske døde i sommeren 2009.

Ane Petrea Kristiansen (Min farmor) er født den 9. november 1899 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Ane blev konfirmeret den [xxx] og kom tidligt i en alder 12 år ud at tjene hos en gårdmand i Aabjerg ved Skive. Senere kom hun i huset i Ålestrup lige overfor hvor vejen krydser banen og hvor vogterhuset lå. Her mødte hun Anders Thomsen der boede hos forældrene i vogterhuset, moderen var ledvogter og faderen var baneformand. Ane blev den 8. maj 1925 gift med **Anders Thomsen** i Ørslevkloster kirke.



Ane og Anders fik tilsammen 5 børn:



Gerda Thomsen, født den 4. maj 1926 i Ålestrup, Øster Bølle sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, Gerda blev døbt den 23. maj 1926 i Ålestrup Kirke og blev konfirmeret i Urlev kirke i 1940. Gerda blev den xxx i 1947 og gift med Ejnar Hansen Juul



Gerda og Ejnar fik tilsammen 5 børn:

Leif Hansen Juul, der blev født den 16. april 1948 i Ørridslev Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Han blev døbt den 27. juni 1947 i Ørridslev Kirke, Ørridslev Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, og konfirmeret den 29. april 1962 i Gangsted kirke, Gangsted sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Leif blev viet til Ida Danielsen Kruse den 9 juni 1973 i Odder sognekirke, Odder sogn og kommune, Hads Herred, Århus Amt.

Alfred Hansen Juul, der blev født den 29. oktober 1949 på Amtssygehuset i Brædstrup, Ring Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Han blev døbt den 4. december 1949 i Tamdrup Kirke, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt

Ejvind Hansen Juul, der blev født den 6. juli 1952 i Gangsted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Han blev døbt 17. august 1952 i Gangsted Kirke, Gangsted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt.

Anne Marie Juul, der blev født den 3. maj 1954 i Søvind, Søvind Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, og blev konfirmeret i maj 1968 i Søvind kirke. Anne Marie blev gift den 25. maj 1974 med Ole Tommy Ulriksen i Søvind Kirke og skilt i oktober 1987.

Anne Marie og Ole Tommy fik tilsammen 3 børn:

Pia Ulriksen, der blev født den 22. februar 1975 på Horsens sygehus.

Tina Ulriksen, der blev født den 29. maj 1977 på Horsens sygehus.

Casper Ulriksen, der blev født den 22. oktober 1980 på Horsens sygehus.

Karsten Hansen Juul, der blev født den 29. november 1959 i xxx

Gerda blev skilt fra Ejner og boede i en lejlighed i Østbirk indtil hun døde 13. april 2007 i Østbirk sogn, Voer herred, Skanderborg amt Gerda ligger begravet på Østbirk Kirkegårds urnegravsted, Voer herred, Skanderborg amt.

Harry Thomsen, der blev født den 26. september 1928 i Brønderslev, Serritslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. Han blev døbt 21. oktober 1928 i Serritslev kirke, Børglum Herred, Hjørring Amt. Og konfirmeret i xx oktober 1942 Urlev kirke, Urlev sogn, Bjerre herred, Vejle amt og blev gift den 22. oktober 1950 med **Jytte Irene Riis** i Gladsaxe kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

Harry boede de første år af sit liv i Serritslev i Vendsyssel, flyttede (tidspunkt ukendt) til Ålestrup, i Rinds herred, hvor Harry voksede op og boede til han kom i 3 klasse i kommuneskolen. Han boede sammen med forældrene i en lejlighed på hovedgaden i Ålestrup.]



Derefter flyttede familien i 1938 til landsbyen Bråskov, Bjerre herred, Vejle amt, hvor de boede til leje i et lille hus der tilhørte privatbanen Horsens – Juelsminde. Her boede Harry så resten af sin barndom indtil han kom ud at tjene 13 år gammel i 1942 på en gård i Bråskov.

I 1945 flyttede han til Århus og boede hos bager Jørgensen, i nærheden af Marseilles Boulevard og var her bagerikarl til foråret 1946.

Rejste derefter til Esbjerg som lagerarbejder hos en isenkræmmer (firma navn er pt. ukendt), hvor han

filede nøgler, lavede låse, satte søm og skruer på plads, skar glas ud og hjalp med at køre ilt og gasflasker ud til forskellige firmaer i Esbjerg.

I efteråret 1947 tog HT ud at fiske, først med kutteren E 335 Emmanuel og derefter med kutteren E 52 Bethel indtil oktober 1949. På Bethel lavede Harry mad til besætningen og var ofte i England da de fiskede i Nordsøen og landede fangsten i Hull på østkysten og i Grimsby i Skotland.

Efter militærtjenesten i søværnet blev Harry i 1951 ansat som postbud i Lyngby men fik kort tid efter tilbud fra DSB om at blive stationsbetjent.

Det blev så Harrys beskæftigelse, han blev Tjenestemand og var 43 år i DSB. Først som stationsbetjent i Lersøen, senere blev han portør og overportør inden han efter at have læst til togbetjent kom til Hareskovbanen. Efter en del år her skulle der ske noget nyt og Harry kom til at køre lyntog til Struer og Sønderborg. Da det blev Harrys tur til at blive togfører kom han i 1974 til S-togene, her kørte han en del år men vendte tilbage til Hareskovbanen hvor han i 1977 var med til at køre det sidste MO tog med trafikminister Kjeld Olesen NØL – FM – NØL. Derefter kørte Harry så i Vest holdet i intercitytog indtil der blev en plads ledig på Ballerup – Frederiksbundsbanen. Her kørte Harry så til han blev pensioneret i 1991.

Hobby:

Harry spiller harmonika og violin og han var tidligere sammen med Jytte folkedanser. Han ser stadig alle folkedanserne blot nu på hans ældre dage til kortspil mv.

Harry og Jytte fik tilsammen 3 børn:

Steen Riis Thomsen, der blev født den 3. april 1951 i hjemmet på Haspegårdsvej 41 i Gladsaxe. Han blev døbt den 3. juni i Gladsaxe kirke og blev konfirmeret den 17. oktober 1964 i Stengård kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Steen blev den 14. august 1971 i Gladsaxe kirke gift med Birgit Larsen der blev født den 30. maj 1952 i hjemmet på Buddinge Hovedgade i Søborg.

Steen og Birgit har tilsammen 3 børn:

Martin Riis Thomsen, der blev født den 23. juli 1973 på Gentofte sygehus i Københavns amt.

Tvilling 1 Britta Riis Thomsen, der blev født den 18. juli 1978 på Gentofte sygehus i Københavns amt. Britta blev konfirmeret den xxx i Stengård kirke.

Britta blev den 12. august 2000 i Mørkhøj kirke gift med Jesper Andersson der er født den 20. april 1976 i Rødovre.

Britta og Jesper har sammen 2 børn:

Sarah Riis Andersson, der blev født den 17. juli 2002 på Herlev sygehus

Simon Riis Andersson, der blev født den 14. maj 2005 på Herlev sygehus

Tvilling 2 Privat Riis Thomsen, der blev født den 18. juli 1978 på Gentofte sygehus i Københavns amt. Privat blev konfirmeret den xxx i Stengård kirke og blev den 19. april 2003 gift første gang med Mimi Nielsen og skilt igen året efter. Privat blev gift 2 gang med Bitten Hørmann den 4. april 2007 og skilt året efter igen. Privat har pt. ingen børn.

Per Riis Thomsen, der blev født den 6. april 1953 i hjemmet i Gladsaxe. Han blev døbt den 7. juni 1953 i Gladsaxe kirke og blev konfirmeret den xx 1966 i Stengård kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Per blev den xx gift med xxx i xx kirke på Orø

Ann Riis Thomsen, der blev født den 11. august 1963 i hjemmet på Erlingsvej 9, 2880 i Bagsværd, hun blev døbt den xx i Stengård kirke, og konfirmeret den xx i også i Stengård kirke.

Ann blev gift 1 gang i Stengård kirke, den xx gift med maskinmester Christian Hvied Hansen, der var født den 8. december 1960.

Ann blev gift 2 gang, gift med datamatiker Jørgen Geert Bruun den 4. maj 2002 i Ville de Luxembourg

Ann og Jørgen har sammen 2 børn:

David Riis Bruun, der blev født den 13. januar 2002 i Luxembourg

Simon Riis Bruun, der blev født den 27. december 2004 i Luxembourg.

Bodil Thomsen der blev født den 17. december 1929 i Ålestrup, Østerbølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Bodil blev døbt den 9. februar 1930 i Ålestrup kirke og konfirmeret i 1943 i Urlev kirke.



Bodil voksede op i Ålestrup og kom i skole i 1ste klasse i Ålestrup Kommuneskole, derefter flyttede familien til Brå og hun kom til at gå 2 til 7 klasse i Brå skole sydøst for Horsens.

Bodil blev tjeneste pige og kokkepige på forskellige gårde i Horsens opland og var i nogle år i Norge som tjenestepige.

Bodil blev den 11. november 1950 gift med gårdmandssøn Thorvald Skou i Tolstrup Kirke og sogn, Voer herred, Skanderborg amt.

Bodil og Thorvald har tilsammen 6 børn:

Aase Skou der blev født 11. september 1951 i xxx, Aase blev døbt den xx. Xx.xx 1951 i xx kirke og konfirmeret den [xx]. Aase blev den xx.x gift med Søren Steen i xx Kirke og sogn

Aase er uddannet smørrebrødsjomfru og er nu pensionist.

Tove Skou der blev født 18. juni 1953 i xxx Tove blev døbt den xx. Xx.xx 1953 i xx kirke og konfirmeret den [xx].

Tove blev uddannet malersvend

Erik Skou der blev født 25. maj 1954 i xxx Erik blev døbt den xx. Xx.xx 1954 i xx kirke og konfirmeret den [xx].

Erik blev den xxx i xxx kirke gift med Jonna xx

Erik blev uddannet som mekaniker og er nu værkfører i et busselskab

Erik og Jonna har tilsammen 2 børn

Britta

Xxx

Ole Skou der blev født 22. juli 1959 i xxx Ole blev døbt den xx. Xx.xx

Ole er uddannet murersvend

Ole blev den xxx i xxx kirke gift med xxx og emigrerede i 19xx til Perth i Australien

Ole og xxx har tilsammen xx børn

Any Skou der blev født 25. april 1961 xxx

Any blev den xxx i xxx kirke gift med xxx

Any og XXX har tilsammen xx børn

Henny Skou der blev født xxx.

Henny døde vuggedøden i xxx

Kjeld Thomsen blev født den 29. oktober 1934 i Ålestrup, Østerbølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Kjeld blev døbt den 2. december 1934 i Ålestrup kirke, Østerbølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt.



Kjeld blev uddannet som maskinarbejder på xx maskinfabrik. Kjeld blev indkaldt som soldat i Høvelte kaserne på Sjælland. Efter soldatertiden arbejdede han som maskinarbejder i København og boede på et værelse på beboerhotellet i Skoleparken, Triumfvej 47 i Bagsværd Kjeld omkom ved en drukneulykke i Storebælt på et ukendt tidspunkt i 1956-1957 og man fandt ham i vandet ved Kalundborg efter at han havde ligget der vinteren over. Kjeld blev begravet på Østbirk kirkegård den 10. juni 1958

Kjeld fik sammen med Inga Marie Jørgensen 1 barn:

Preben Jensen blev født den xxx i xxx . Preben blev døbt den xxx i xxx kirke.

Preben blev den xxx gift i xxx kirke med **Tove Jensen** der er født den xxx i xxx

Preben og Tove har 3 børn:

Per Jensen, der blev født den xxx i xxx

Annie Jensen, der blev født den xxx i xxx

Annette Jensen, der blev født den xxx i xxx

Bent Thomsen blev født den xxx 1945 og døde få måneder gammel i 1945.

Alma Petrea Kristiansen blev født den 1. marts 1902 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt og døbt i Ørslevkloster kirke den 11. maj 1902. Alma blev konfirmeret den xxx også i Ørslevkloster kirke..

Alma blev den xx i xxx kirke gift med Emanuel Kristensen der var født den xxx,



de fik 4 børn sammen

Ernst Kristensen, der blev født den xxx i xxx

Lis Kristensen, der blev født den xxx i xxx

Gunner Kristensen, der blev født den xxx i xxx

Egon Kristensen, der blev født den xxx i xxx

Line Margrethe Kristiansen blev født den 11. september 1904 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt og døbt i Ørslevkloster kirke den xxx. Line Margrethe blev konfirmeret den xxx også i Ørslevkloster kirke.

Line Margrethe tjente [på et ukendt sted] hvor hun hjalp Carls mor Maren Jensen med at læse de breve hendes søn Carl skrev til hende fra Canada hvortil han var udvandret i år [?] De senere år skrev Margrethe også brevene da det knob for Maren med skriveriet. Da Maren døde i 1927 i Løvel, fortsatte Margrethe i flere år med at skrive breve sammen med Carl og det endte med at Margrethe i 1929 rejste til Canada og blev den 1. november 1929 i Port Arthur i Canada gift med Carl Laurits Olesen der var født den 31. marts 1894 i Overlund mark, Asmild, Nørlyng herred, Viborg amt.



Margrethe og Carl fik 2 børn sammen:

Anna Lily Olsen, der blev født den 9. juli 1931 i Fort Williams, Ontario, Canada, Anna blev gift med Dennis Casey, de adopterede en pige der kom til at hedde Susan Jane Casey der er født den 16. november 1961 og de fik selv en dreng der kom til at hedde Bernard Lawrence Casey der er født den 20. april 1964.

Anna og Dennis lever i dag i deres hus i byen Abbotsford som er en forstad til Vancouver i staten British Columbia i Canada. Dennis er i dag pensioneret krigsveteran fra den Canadiske hær der kæmpede mod tyskerne i ørkenen i nordafrika.

Anna kom desværre til skade ved en faldulykke i hjemmet og fik en svær hovedlæsion der gør at hun kom på hospital i Vancouver og døde xx 2010.

Ester Kathleen Olsen, der blev født den 29. oktober 1938 i Fort Williams, Ontario, Canada

Kathleen blev uddannet som skolelærer og fandt på seminariet sin mand James Ross Sweeten der var født den 4. juli 1936 i Nanton, Alta, Canada

Kathleen og James fik ingen egne børn sammen, men de adopterede 3 en dreng der kom til at hedde Ron Sweeten der er født xx.xx.xxxx, en pige der kom til at hedde Liann Sweeten der er født den xx.xx.xxxx og en dreng mere der kom til at hedde Michael Sweeten der er født den xx.xx.xxxx.

Kathleen og James byggede sig et lækkert hus i tre etager på en bjerg skråning i byen Okanagan Falls i British Columbia, der har den smukkeste udsigt over søen Skaha Lake. Kathleen lod sig tidligt pensionerer fra skolelærer jobbet for at tage sig af børnene og James arbejde i skoven med at forædle og plante nye træer. Desværre døde James i 200x af leukæmi alt for ung.

Kirstine Mariane Kristiansen blev født den 22. februar 1907 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt og døbt i Ørslevkloster kirke den 11. maj 1902. Kirstine blev konfirmeret den xxx også i Ørslevkloster kirke.

Billede:

Kirstine kom ud at tjene hos en familie xxx i Hald.

I de unge år var hun med søsteren Katrine til slagteri bal på svineslagteriet i Skive hvor hun mødte **Kaj Riis** der var slagtersvend.

Kirstine og Kaj blev gift den 16. august 1931 i Ørslevkloster kirke, de fik sammen to børn:

Jytte Riis, der blev født den 17. januar 1932 i Skive

Leif Riis, der blev født den 19. august 1934 i Skive

Ester Johanne Kristiansen blev født den 24. juni 1909 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt og døbt i Ørslevkloster kirke den 29. august 1909 Ester blev konfirmeret den xx.

Billede:

Kildehenvisninger:

Statens arkiver, hjemmeside for kirkebøger og folketællinger:

Amalie Jørgensen og Peder Kristiansen, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Kirkebogen 1883-1891 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, copulerede opslag 86

FT 1906 Ørslevkloster, Fjends hrd., Viborg amt. Opslag 61, Hald nr. 6b

FT 1916 Ørslevkloster, Fjends hrd., Viborg amt. Opslag 59, Hald nr. 6a

FT 1921 Ørslevkloster, Fjends hrd., Viborg amt. Opslag 75, Hald nr. 36a

Amalie Jørgensen:

Kirkebogen 1864-1884 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, fødte kvindekøn opslag 55

Kirkebogen 1864-1884 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, confirmerede piger opslag 129

Kirkebogen 1931-1941 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, døde kvinder opslag 172

Peder Christiansen:

Kirkebogen 1851-1864 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, fødte mandskjøn opslag 19

Kirkebogen 1864-1884 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, confirmerede drenge opslag 97

Kirkebogen 1931-1941 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, døde mandkøn opslag 146

Kristian Kristiansen og Karen Kristensen Faurholdt

Kirkebogen 1892-1938 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, copulerede opslag 129

Kristian Kristiansen:

Kirkebogen 1883-1891 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, fødte mandkjøn opslag 15

Kirkebogen 1892-1913 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, confirmerede drenge opslag 148

Karen Kristensen Faurholdt:

Kirkebogen 1870-1889 Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt, fødte kvindekøn opslag 44

Kirkebogen 1892-1938 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, confirmerede piger opslag 106

Kirkebogen 1914-1930 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, døde kvinder opslag 215

Kristian Kristiansen og Anine Pedersen

Karen Kristiansen og Søren Marinus Pedersen Ramsdahl

Kirkebogen 1892-1938 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, copulerede opslag 216

Karen Kristiansen:

Kirkebogen 1883-1891 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, fødte quindekjøn opslag 57

Kirkebogen 1892-1913 Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, confirmerede piger opslag 182

Kirkebogen 1914-1930 Hvidbjerg sogn, Hvidbjerg herred, Viborg amt, døde kvinder opslag 130